

bron: [www.frisodezeeuw.nl](http://www.frisodezeeuw.nl), 29 juni 2015

auteur: Friso de Zeeuw

## Op bezoek bij Eddy Christiani (97)

Een kleine delegatie van de fanclub van Eddy Christiani bracht op zondag 21 juni 2015 een bezoek aan hun idool in verzorgingshuis Berkenstede in Diemen.



De fanclub op bezoek bij Eddy Christiani

Eddy was in de periode 1950-1958 verreweg de populairste Nederlandse zanger. *Op de woelige baren*, *Spring maar achterop*, *Kleine Greetje uit de polder*, *Ouwe Taaie* en *Zonig Madeira* zijn slechts enkele van de tientallen megahits uit die tijd. Meezingkoor Waterland heeft de eer van het beschermheerschap van Eddy.

Van de generatie muzikanten en zangers die vanaf 1938 (!) furore maakten, is – naast Eddy – alleen nog Annie de Reuver (1917) in ons midden.

De gezondheid van Eddy gaat er natuurlijk niet op vooruit. Vorig jaar konden wij nog een [kort filmpje](#) laten zien waarin hij een van zijn hits ten gehore brengt. Deze keer laten wij het bij een foto. Zoals bij veel ouderen, heeft Eddy vooral last van eenzaamheid. Voor iemand die gewend was om in het middelpunt van de belangstelling te staan, komt dat extra hard aan. Eddy leeft met zijn herinneringen. Uit zijn lijfspreuk spreekt het onvermijdelijke: "Het fatum van de datum, niemand ontgaat hem".

Als voorzitter van de fanclub wil ik de liefhebbers van het Eddy-repertoire oproepen eens langs te gaan in Berkenstede. Hij herkent je niet echt, maar een korte ontmoeting, niet langer dan een half uurtje, geeft hem een moment van vreugde.



Eddy Christiani, jaargang 1918